



1. *Fraters van de Derde Orde: 1456 – 1584*

De Fraters van de Derde Orde kochten in 1456 op het Meerhem een huis met erf en kwamen er in 1460 wonen. Zij bouwden er hun klooster.

Uit documenten in het stadsarchief blijkt dat ze zich vanaf het begin bezig hielden met het verzorgen van geesteszieken.



2. *De Kartuizers: 1584 – 1783*

De Kartuizers waren in Gent gevestigd op het Rooigem. Hun kartuizerij werd ten tijde van de Calvinisten 'onder trompetgeschal' totaal vernield, tot versterking van de stadsvesten.

Zij kwamen op het Meerhem wonen op 21 oktober 1584.

De Kartuizers zijn een contemplatieve orde en bouwden dertien kluisen, welke door een pand met elkaar waren verbonden. In die tweehonderd jaar van hun verblijf waren er dus geen zieken in verpleging. De door hen gebouwde kerk in laat-renaissancestijl werd in 1660 ingewijd en doet vandaag terug dienst als kapel. Hun klooster werd door Jozef II in 1783 afgeschaft.



3. *Kazerne en Militair Hospitaal: 1783 – 1798*

Tijdens het Oostenrijks bewind werden de gebouwen gebruikt als 'doorgangskazerne'.

Nadien werden de lokalen ingericht als militair hospitaal voor de Oostenrijkers en vervolgens voor de Fransen.



4. *Lieven Bauwens: 1798 – 1844*

In 1798 wordt het oud-kartuizerklooster van het Meerhem gekocht door Lieven Bauwens en zijn halfbroer Frans.

Het is algemeen bekend dat Lieven Bauwens met behulp van uit Engeland gesmokkelde plannen, machineonderdelen en werklieden, de spinnende 'Mull Jenny' bouwde en in de oude kartuizerij de eerste mechanische spinnerij van ons land tot stand bracht.

Lieven Bauwens was een fervent aanhanger van Napoleon Bonaparte en werd tijdens het Franse bewind de eerste burgemeester van Gent.

Napoleon kwam tweemaal op bezoek in de 'Chartreuse', als consul in 1803 en in 1810 als keizer.



Geschiedkundig Overzicht

1. Fraters van de Derde Orde	1456 – 1584
2. De Kartuizers	1584 – 1783
3. Kazerne en Militair Hospitaal	1783 – 1798
4. Lieven Bauwens	1798 – 1814
5. De Vrede van Gent	1814
6. Fabriek Willem Bossaert	1814 – 1844
7. Broeders van Sint-Jan de Deo	1844 – 1946
8. Broeders Hiëronymieten	1946 -

5. De Vrede van Gent: 1814

Om de zogenaamde tweede onafhankelijkheidsoorlog tussen Engeland en zijn vroegere kolonie, de Verenigde Staten van Amerika, te beëindigen werd hier in de Empirezaal op 24 december 1814 een duurzame vrede ondertekend die beide grote naties steeds nauw met elkaar verbindt.



6. Fabriek Willem Bossaert: 1814 - 1844

Na de val van Napoleon verliet Lieven Bauwens zijn fabriek en woning en vertrok naar Passy (Parijs) om veiligheidsredenen. De stad Gent legde beslag op zijn goederen en verkocht deze aan o.a. schepen Willem Bossaert. De fabriek bleef in werking tot 1843. Kanunnik B.C. De Decker kocht een groot deel van het domein, ten behoeve van de 'Broeders van Sint - Jan de Deo'.



7. Broeders van Sint - Jan de Deo: 1844 - 1946

Deze congregatie werd op 6 april 1823 te Gent gesticht door Kanunnik Triest. Hun wapenschild was 'Liefde is lijden'. De eerste overste, voordien geproft als Broeder van Liefde, was Vader Basilicus, die deze functie tot 1834 uitoefende en in 1859 overleed. In 1844 kwamen zij op hun beurt op het Fratersplein wonen en een van hun eerste werken was de Kartuizerkerk die omgebouwd was tot fabriek opnieuw als kapel in te richten.

Zij verzorgden zieken aan huis en namen in hun instelling vooral geesteszieken en ook bejaarden op.

Later werden ook huizen in Sleidinge, Aalst en Luik opgericht.



8. Broeders Hiëronymieten: 1946 -

In 1946 nam de huidige congregatie der broeders Hiëronymieten het bestuur van het instituut Sint - Jan de Deo over.

Deze congregatie werd gesticht te Sint-Niklaas op 19 maart 1839 door Mgr. Delebecque, bisschop van Gent.

Hun wapenschild luidt:

'Diligamus opere et veritate '

'Laten we liefhebben metterdaad en in waarheid'.

Voor hun instelling in Gent namen zij in hun banier de kernspreuk 'Cursum dirigit' (De weg die ons leidt) op.

Hun hoofdactiviteit bestaat erin de psychiatrische zorgverlening uit te bouwen.

Door hun toedoen werden de gebouwen en diensten grondig aangepast aan de actuele opvattingen.

Nog steeds in evolutie...



CAMPUS GENT

Fratersplein 9, 9000 Gent
telefoon 09 225 82 96
fax 09 225 57 33

www.pcgs.be